

## Bezoek 2006

In de eerste helft van november heeft een team van vijf mensen namens CCP Nederland een bezoek gebracht aan CCP Uganda. Corrie de Groot en Lyda Meijer bezochten samen met Joris en Susanne van Rhee in totaal 93 sponsorkinderen. Van deze bezoeken zijn zoveel mogelijk verslagen gemaakt welke aan de



sponsors worden toegezonden. De kinderen waren heel erg blij met de meegebrachte cadeautjes! We hebben ook kennisgemaakt met de nieuwe sociaal werkster, Lois. Ze heeft zich in een klein jaar al heel goed ingewerkt en kent inmiddels van de meeste kinderen de achtergronden.

De twee scholen voor beroepsonderwijs zijn volop in bedrijf en aan het einde van het bezoek mochten we de diplomering meemaken van zo'n 170 studenten! Telkens weer is het een geweldig feest, waar



behalve pers en journaal wel 1000 mensen bij aanwezig zijn. De studenten van de technische school gaven demonstraties in hun nieuwe overalls die de school gekregen heeft van een Nederlandse sponsor, die CCP vorig jaar bezocht. Tijdens ons bezoek hebben we ook enkele Nederlandse partners ont-

vangen die het project van dichtbij kwamen bekijken. De reacties waren zeer positief! Op de foto Arnaud Schulte Fishedick als gast of honour tijdens de diplomering.

## Een nieuw internaat!

Het aantal studenten op de twee nieuwe scholen voor beroepsonderwijs van CCP ligt op dit moment rond de 750. Bijna tweederde van de studenten zijn meisjes! **Voor de meisjes die buiten de stad wonen gaat CCP in 2007 een internaat (hostel) bouwen.** De hostels in de Mbale zijn overbevolkt, erg duur en eigenlijk niet veilig genoeg voor meisjes.

Dankzij een verdubbelingsactie in



samenwerking met **Impulsis**, kon Fred Meijer tijdens de jaarlijkse diplomering op 10 november jongstleden aan de Ugandese voorzitter een cheque overhandigen die de bouw van de eerste fase van het hostel bekostigt!

## Bouwplannen

Naast het hostel willen we in 2007 ook drie nieuwe lokalen bouwen op de eerste verdieping van de grote school voor beroepsonderwijs in de stad Mbale. De lokalen op de begane grond en op de eerste verdieping zitten vol en de paar kleinere lokalen moeten na het voltooien van de bouw geschikt gemaakt worden



voor een internaat/hostel voor jongens. Een van de sponsors heeft een toezegging gedaan om deze bouw fase te steunen en een projectaanvraag voor verdubbeling is in de maak.

## 'De eerste omarming die ik in mijn leven kreeg, was van CCP'

De ceremoniemeester(es) van het jaarlijks diplomafeest benadrukte het keer op keer: *'de eerste hug in mijn leven was van de maatschappelijk werkster van CCP! Dank jullie wel! Organisatie (dus alle sponsors), dank jullie wel. Mijn leven ziet er heel anders uit nu dankzij de sponsoring! Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Bovendien werk ik aan de universiteit en heb dus een goede baan. Dank God ook voor dit alles.'* Bij al deze woorden kon ze haar ogen niet droog houden.

Elk jaar opnieuw komen we ze tegen, oud CCP-kinderen die een plekje in de maatschappij gevonden hebben. Overlopend van dank en zelf weer dienend bezig in hun omgeving. We ontmoetten Mary bij een Nederlandse vriendin aan de Nijl. Ze ging daar net weg maar kwam terug omdat ze de CCP auto zag. *'Ik kom terug om te bedanken. Ik ben nu hoogleraar aan de Mukono universiteit. Zet mij maar op de foto en vertel de sponsors: Ik ben zo dankbaar!'*



## Even voorstellen...

De nieuwe sociaal werkster bij CCP Uganda:

*Mijn naam is Lois Wamutu. Ik ben een gelovig christen, Jezus is mijn Heer en Redder. Ik ben getrouwd met Sam Wamuto*



*en God heeft ons gezegend met 4 biologische kinderen: Emmanuel (18), Esther (16), Ruth (14) en Paul (12). Daarbij woont ook Hope (15) bij ons, wiens moeder (mijn jongere zus) stierf tijdens de bevalling. Ik was een lerares op de middelbare school, ik geniet ervan om met kinderen en jongeren een relatie op te bouwen. Moge de Here ons helpen, als we samen dienen in dit werk,*

Lois

## Een dak boven je hoofd

Wat het betekent om als weduwe met je kinderen te slapen in een baggerhut zonder water, toilet of elektriciteit, is maar moeilijk voor te stellen. Maar als de familie van je overleden man je dan ook nog eens je kleine plekje af wil pakken... Gelukkig konden we ingrijpen. Er werd dankzij verschillende sponsors uit Rotterdam een zeer eenvoudig stenen huisje gebouwd op dat plekje. Bouwstudenten van onze eigen beroepsopleiding hebben het huisje gebouwd.

Tijdens ons bezoek werd het officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van de plaatselijke bestuurders. Zo werden de rechten van de weduwe beschermd en volgt er ook nog een verzoeningspoging met de familie van de overleden man.



De buurkinderen werden getrakteerd op flesjes

fris. Sponsors, hartelijk bedankt! Fred Meijer mocht namens de Nederlandse donateurs het lint doorknippen. In dit geval betekende dit dat met een mes een reep bananenblad werd doorgesneden waarna iedereen het nieuwe huisje mocht bewonderen.

Een stuk naar het zuiden was er nog een huisje wat we op dezelfde wijze officieel in gebruik genomen hebben. In de toekomst willen we voor meer schrijnende gevallen dit soort hulp blijven bieden. De kosten van 1 huisje zijn inclusief stalen dak, deuren en ramen €1250,-.

## Kinderkamp

Dankzij verschillende giften die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen, kunnen de kinderen van CCP dit jaar weer op kamp!!

Het kamp begint half december 2006 en heeft als thema: "ontzag voor God, is het begin van wijsheid". Het kamp is een geweldige

gelegenheid voor de werkers van CCP om intensief contact met alle sponsorkinderen te hebben. Ook krijgen de kinderen tijdens het kamp zondig medische zorg, goed eten, spel en ontspanning en is er tijd voor contact met elkaar.

*We zouden heel graag ieder jaar de kinderen een kamp willen aanbieden. Als u dat ook graag wilt, kunt u een bijdrage storten op giro 77491 o.v.v. zomerkamp 2007.*



## Kerstgeschenk 2006

Als kerstgeschenk krijgen de kinderen dit jaar een deken en een set lakens! Alle sponsorouders hebben inmiddels een brief ontvangen met het verzoek om een bijdrage van 25 euro te leveren aan dit kerstgeschenk.

*Bent u het vergeten? Stort dan gauw uw bijdrage vandaag nog!*

## Nieuws van de sponsoradministratie

Er is een aanvraag naar Uganda om de gegevens van nieuwe sponsorkinderen, want de map hier in Nederland is op het moment leeg!

In Uganda staan er minimaal 40 kinderen op de wachtlijst die hopen vanuit Nederland gesponsord te gaan worden. In de volgende nieuwsbrief laten wij u graag weer kennis maken met kinderen die op zoek zijn naar een sponsor. Voor nu een klein verslag van twee bezoeken die we vorige maand november brachten aan 2 nieuw toegewezen kinderen. (Een kleine week voor ons vertrek naar Uganda kon ik nog 3 kinderen toewijzen.)

Sumaya wordt in Nederland gesponsord door een gezin dat zelf 2 meisjes heeft. Dit gezin sponsort naast Sumaya al een meisje via CCP. Als cadeautje hadden zij een zilveren kettinkje met een half hartje waarop een beertje staat, meegegeven. De ene helft van het hartje wordt nu in Uganda gedragen en de andere helft in Nederland. Zo zijn de kinderen als "zusjes" met elkaar verbonden. Sumaya woont in een heel arme wijk. Zij zit op een school van het Leger des Heils. Op het moment dat wij daar waren had zij last van ringworm. Zij werd door de sociale werkster naar de dokter gestuurd om

medicijnen te halen. Het andere kind dat wij bezochten was Caleb, een jongtje van ongeveer 8 jaar oud.



Caleb heeft geen enkel idee wanneer hij precies geboren is. Zijn moeder weet dat niet en zijn vader leeft niet meer. Caleb vertelde ons dat hij van voetballen leuk vindt. Wij zagen Caleb op zijn school. De directeur van de school vertelde ons dat Caleb stottert. Wij hadden dat zelf nog niet opgemerkt omdat Caleb bijna niet in het Engels sprak, maar het meest in het Ligusu, de streektaal. Op school wordt goed op Caleb gelet en hoe het met hem gaat. Caleb vertelde ons dat hij het leuk vindt om naar school te gaan en dat hij goede cijfers haalt.



Corrie de groot Sponsoradministratie

*Wilt u graag een extra gift geven voor een concreet doel? Dan zijn er naast algemene doelen specifieke projectjes mogelijk. Zo kunt een gift geven voor:*

- Zeep en suiker (voor 15 gezinnen) €15,-
- Een matras €20,-
- Muskietennet €10,-
- Bijdrage kamp p.knd. €12,50
- Latrine (buitentoilet) €100,-
- startpakket tienerzwangerschap €25,-
- Lunch voor de kinderen(20) in arme buitengebieden €10,-

*Als u dit een goede bestemming vindt, stort uw gift op giro 77491 o.v.v. ....-project 2007.*

## Geven en de fiscus

Al uw giften aan CCP zijn fiscaal aftrekbaar. Indien u minimaal 5 jaren achter elkaar hetzelfde bedrag wilt geven, dan kunt u geven via een lijfrenteschenking. Het voordeel hiervan is dat er geen drempel (1%) of maximum (10%) voor aftrekbaarheid geldt. Bij giften vanaf € 500 per jaar kunt u op onze kosten zo'n lijfrenteschenking bij onze notaris regelen. Informatie hierover geven wij graag. mail naar: info@ccp-uganda.org of bel 0182-362880