

Actie was groot succes

Ook na het bezoek van James Kidulu en zijn vrouw Joyce in juni, is de actie heel positief verlopen. Hoewel half augustus de officiële einddatum was, hebben nog een aantal mensen gevraagd of ze ook in september nog konden bijdragen. Twee stelletjes, die in september trouwden, hoorden van de actie en wilden graag hun huwelijkscollecte bestemmen voor CCP. We kregen toestemming om de actie iets op te rekken en eind september konden we de balans opmaken. Het resultaat mag er zijn: Maar liefst **35.785,03 Euro** werd bijeengebracht voor de uitbreiding van de school van CCP in Mbale. In één woord **fantastisch**. Het bestuur en onze Ugandese partners willen alle donateurs van harte bedanken voor hun royale bijdragen.

Beeldjesactie

Één van de manieren waarop we actie voerden was het aanbieden van spekstenen beeldjes. Deze actie werd door een aantal kinderen van de zondagschool van een Capelse kerk voortvarend opgenomen. Actiecoördinator Jiska Schultink overhandigde Ruurd Deddens een cadeau-



tje omdat hij het meeste geld had binnen gebracht. Hij had heel veel burens een beeldje verkocht. In Uganda werd tijdens het bezoek in oktober de cheque overhandigd met daarop het bedrag dat de kinderen van de zondagschool hadden bijeengebracht. Het was een bedrag van 354 Euro, geweldig!



Rachel, één van onze sponsorkinderen nam de cheque symbolisch in ontvangst.

De grond is gebroken!?

Op 17 oktober, tijdens de achtste diplomeringceremonie van de school van CCP, vonden twee buitengewone gebeurtenissen plaats. De uit Kampala overgekomen eregast werd uitgenodigd om de 'grond te breken'. Wij zouden dat waarschijnlijk 'de eerste paal slaan' noemen, maar omdat er in Uganda niet wordt geheid, noemen ze dit de 'ground-breaking ceremony'. De plechtigheid werd uitgevoerd door de vertegenwoordiger van het ministerie van onderwijs.



Aanvankelijk had de Nederlandse ambassadeur toegezegd deze plechtigheid te komen vervullen,

maar op de valreep bleek hij verhinderd.

Verder mocht Fred Meijer namens het Nederlandse bestuur de cheque overhandigen met het eindresultaat van de actie erop. Voor het gemak hadden we het



bedrag in Ugandese Shillingen vermeld: 172 miljoen Shilling.

Onderdeel van de ceremonie was het planten van 4 bomen op het nieuwe bouwterrein.



CCP-kinderen planteneenboom

Het was een dag die we niet snel zullen vergeten. Je maakt het niet iedere dag mee om met 6 Nederlanders voor 1200 mensen en de camera van het Ugandese journaal het Wilhelmus en daarna het Ugandese volkslied te zingen. Wat alle bezoekers bijbleef, was het enorme gevoel van dankbaarheid dat wij met ons kleine beetje inzet en geld voor verschil kunnen maken in de levens van honderden Ugandese kinderen.

Eindstand

Per eind juni waren we de helft van het verwachte bedrag van 25.000 Euro al gepasseerd. Het eindbedrag is uitgekomen op 35.785 Euro.

Na 'verdobbeling' door De Wilde Ganzen met een premie (netto 55%) en vervolgens 25.000 € van NCDO komen we uit op een totaalbedrag van 80.420 Euro!

Dit fantastische bedrag wordt besteed aan de eerste fase van de bouw van de school en verder kan van de extra opbrengst een stukje grond worden aangekocht om een hostel te beginnen. Hier kunnen de studenten die van buiten de stad komen een kamer huren om in te verblijven. Met deze uitbreiding zal de school een wezenlijke bijdrage gaan leveren aan de vermindering van de financiële afhankelijkheid van hulp uit het buitenland.



Wilde Ganzen

35.785» 80.420 €



NCDO, duurzamerewereld

Fondsenwervingsacties

Achter de schermen wordt veel werk verricht om geld in te zamelen voor CCP in Uganda. Graag richten we in deze nieuwsbrief de schijnwerpers op de ZWO-commissie van Bleiswijk. In deze commissie voeren de Gereformeerde en de Hervormde Kerk gezamenlijk actie voor de kinderen in Uganda.

Er werd een project gestart om geld in te zamelen ten behoeve van gereedschap voor de timmeropleiding en de nieuwbouw. Onder andere werden spaarpotjes uitgedeeld waar een ieder zijn 'overtollige' euromuntjes in kwijt kon.



Tevens werd een collecte en de opbrengst van de oranjebaasar bestemd voor Uganda. In totaal kon Bleiswijk deze zomer ruim €6.500 overhandigen, dat meegenomen werd in de verdubbelingsactie van Wilde Ganzen en het NCDO. Ook dit najaar volgen weer diverse acties. ZWO-Bleiswijk: bedankt voor de grandoelzame inzet!

Op bezoek in Uganda: van mooi gestreken overhemd tot modderige sloppenwijk

Deze zomer bracht ik mijn eerste bezoek aan Uganda. Als bestuurslid vond ik het belangrijk om kennis te maken met het land en de kinderen waarvoor ik dit werk doe, de school te bezoeken en vooral veel kinderen te ontmoeten.

Als ik uit het vliegtuig stap in Entebbe regent het pijpenstelen! Dat had ik niet verwacht in Afrika, nota bene tijdens de heetste zomer in Europa sinds jaren. Het valt me op hoe groen Uganda is, met rode, vruchtbare kleigrond. Desalniettemin is de armoede enorm. De vele bezoeken die we aan sponsorkinderen brengen maken veel indruk op me. De kinderen zijn allemaal

erg vereerd met ons bezoek. Vrijwel altijd worden we uitgenodigd om te gaan zitten op de paar stoelen die men heeft, of die geleend worden van de buren. De omstandigheden van de kinderen verschillen: een enkeling leeft in een stenen huis, maar over het algemeen zijn de huisjes van klei met een dak van bananenbladeren. Trots wordt dan de slaapkamer getoond, met de muren van klei vaak behandelen met kranten en tijdschriftfoto's. Bewonderingwaardig hoe mensen zo kunnen leven, en hoe blij de kinderen ondanks alles zijn.

Voor vrijwel alle kinderen geldt dat zij een of beide ouders hebben verloren. Regelmatig horen we dat de vader is overleden (vaak aan Aids of een verkeersongeval) en dat de moeder hertrouwd is met een man die haar kinderen niet accepteert. De kinderen gaan dan naar familie of moeten voor zichzelf zorgen. Zo bezoeken we Julius van 22 jaar, één van de oudere kinderen uit het sponsorprogramma. Hij woont met zijn jongere broer sinds zijn 8^e alleen. Al die jaren zorgt hij al voor zichzelf en zijn broer. Hij leidt ons door de bananenvelden, in de brandende zon, naar zijn huis. Een zelfgebouwd huisje van klei en bananenbladeren, met in de hoek de plek waar hij kookt op een houtvuur. Julius ziet er keurig uit: netjes gestreken wit overhemd, gepoetste schoenen. Het is ons een raadsel hoe hij er zo netjes uit kan zien, terwijl hij in zo'n ruimte woont!



Julius is trots op zijn onderkomen.

Julius is een vriendelijke, opgewekte jongen met een stralende lach. Hij vertelt dat hij journalist

wil worden, en dat hij lang over school doet omdat hij naast school voor het eten moet zorgen. Zeker in de droge tijd kost het veel tijd en moeite om de kost bij elkaar te verzamelen voor hem en zijn broer. Daardoor haalt hij niet al zijn examens en heeft hij weleens een jaar moeten overdoen. Maar hij is enthousiast en gemotiveerd om het te halen! Bewonderingwaardig om te zien wat een doerzetter deze jongen is, ondanks alles wat hij heeft meegemaakt. Hij is één van de vele voorbeelden van wat kinderen met behulp van sponsoring kunnen bereiken. We bezochten ook Harriët, die in een sloppenwijk woont. In de volgende Nieuwsbrief wil ik iets over haar vertellen.

Annelies v.d. Maarl

Sponsorouders gezocht

Uit Uganda ontvingen we weer de gegevens van een aantal nieuwe kinderen die onze hulp hard nodig hebben. Telkens wanneer er bij ons kantoor in Uganda om hulp voor kinderen gevraagd wordt, schrijft Florence na goedkeuring van de aanvraag de naam op de wachtlijst.

Pas wanneer we uit Nederland aangeven dat er weer nieuwe sponsoren zijn, stuurt CCP de gegevens van zo'n 10 kinderen op. De eerste die we graag aan u voorstellen is Samuel.

Zeven jaar geleden stierf zijn moeder aan kanker. Ze liet de jonge vader 6 kinderen na. Samuel is nu 8 jaar en zijn vader heeft onvoldoende middelen om goed voor hem te zorgen. Met de hulp van CCP kunnen de kosten van scholing betaald worden en kan hij zich verder ontwikkelen.

Het tweede kind is Namusisi. Zij is 10 jaar oud en heeft nog 4 broertjes en zusjes. Haar ouders leven allebei nog, maar zijn erg zwak en vaak ziek. De vader heeft geen baan en ze zijn niet in staat voor de kinderen te zorgen. Namusisi zit al wel op school, maar de ouders kunnen de kosten niet dragen.



Helpt u ons mee een sponsor voor deze kinderen te vinden?? U kunt bellen of mailen met ons secretariaat om meer informatie.